

Gebed voor de eerste dagen in de gevangenis

Goede God, ze hebben me hier gebracht, in deze gevangenis,
voor het eerst kom ik op een plek als deze.

God, het maakt me zo bang:

hoe kan ik hier leven?

Ik ben opgesloten, achter deuren,
geen enkele plek waar ik heen kan.

Goede God, ik herinner Jozef, Paulus en Petrus,
zij waren ook in de gevangenis,
en ik herinner hoe U daar was om hen te sterken,
omdat U een God bent die ons nooit in de steek laat.

Goede God, ik vraag U,
wees bij me, laat me niet alleen,
U bent de enige die mij kan helpen,
Sterk me in de tijd dat ik hier moet zijn,
en leid me, uit deze plaats naar nieuwe vrijheid.
Amen.